

Het nachtvisioen - Daniël 7

Psalm 93 : 1, 2, 3, 4

Psalm 96 : 6

Psalm 46 : 1, 5

Psalm 98 : 1, 4

Psalm 138 : 2, 3

‘Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand, als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan’. Daniël 7:13-14

Gemeente,

We krijgen een vergezicht te zien. Een grote toekomst gaat open. Daniël wordt gerekend tot de grote profeten van het Oude Testament. Vooral vanwege dat grote perspectief. We gaan nu het profetische gedeelte van het boek in, de hoofdstukken 7-14. Hoe verder je daarin komt, hoe moeilijker de profetieën worden. Met Gods hulp hopen we deze profetieën te overdenken. Daniël ziet nachtvisioenen terwijl hij op zijn bed ligt. Het is het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel. Op dat moment dat heeft Daniël geen positie in het rijk. Hij is op de achtergrond geraakt. Later verandert dat, zoals beschreven in het vijfde hoofdstuk, over het teken aan de wand. Dan wordt Daniël opnieuw geroepen om voor vorsten te getuigen. Hoofdstuk 7 gaat in de tijd dus vooraf aan hoofdstuk 5. We horen dat Daniël in die nacht een wonderlijk visioen te zien krijgt. Het is Gods boodschap die hij ontvangt. Te zien krijgt.

Daniël zag allereerst hoe de vier winden van de hemel de grote zee opzweepten. De zee is een beeld van de wereld. Het is de volkeren zee. Vervolgens stegen vier grote dieren op uit de zee, die van elkaar verschilden. Een wonderlijk visioen. Fascinerend en tegelijk verontrustend. In vers 15 schrijft Daniël ook dat hij tot in het diepst van zijn geest geraakt was. Maar toch heeft hij dit alles opgeschreven. Het is het Woord van de levende God dat tot ons komt. ‘Er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart’. Dat staat Daniël 2:28 en zo is het ook hier. Het is Gods openbaring. Verborgenheden worden ons bekend gemaakt. Deze hoofdstukken uit Daniël werken door tot in het boek Openbaring toe. Het gaat om de overwinning van Gods koninkrijk over alle machten. De hemel wordt geopend. Dat lezen we in onze kerntekst: ‘Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand, als een Mensenzoon’. Ja, de hemel gaat open.

Maar er gaan enkele andere visioenen aan vooraf. Daniël ziet vier grote dieren opstijgen uit de zee. Het zijn stuk voor onmogelijke dieren. Dieren die eigenlijk niet kunnen, maar die er toch zijn. Het eerste dier is als een leeuw met vleugels van een arend. Hij blijft kijken totdat zijn vleugels werden uitgerukt. Het dier werd van de aarde opgeheven en als een mens op zijn voeten gezet en krijgt een mensenhart. Vervolgens ziet hij een beer en dat beest krijgt de opdracht om veel vlees te eten. Een ander dier is als een luipaard, ook met vleugels op zijn rug. Een dier met vier koppen. Dan komt het vierde dier, schrikwekkend, om bang van te worden, uitzonderlijk sterk. Een dier met grote ijzeren tanden dat at en verbrijzelde, en de

rest vertrapte met zijn poten. Dit dier overtreft zijn voorgangers. Het is een vernietigingsmachine. Tien horens staan symbool voor de macht van dit dier. Terwijl Daniël blijft kijken, komt er nog een andere horen op. In die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniël krijgt ook uitleg. Hij schrijft in vers 16 dat hij kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden. Dat is een van de vele engelen die voor Gods troon staan om Hem te dienen. Zo krijgt Daniël de uitleg te horen. Die grote dieren, vier in getal, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan. Vier monarchieën die zich manifesteren. Grote rijken die grote wreedheid met zich mee brengen. Er is ook een toename van geweld zichtbaar. Het eerste dier staat voor het Babylonische rijk, in het bijzonder onder Nebukadnezar. De leeuw staat voor moed, voor dapperheid, maar ook voor roofzucht. Allerlei details in deze verzen hebben betekenis. We kunnen nu niet bij ieder detail stilstaan. Het is leerzaam om de Kanttekeningen van de Statenvertaling er nog eens bij te nemen. We zien hoe Gods Woord precies in vervulling is gegaan, tot in alle details.

Het tweede dier is een beer en dat staat voor het Perzische rijk. De Perzen waren woest en wild. Ze hadden niet de edele aard van een leeuw. Het derde dier is een luipaard en dat staat voor de monarchie van Alexander de Grote. Het Macedonische of Griekse rijk. Deze Alexander de Grote was moedig, snel, listig in het innemen van andere rijken. Als een luipaard. Over het vierde dier is discussie, zo geven de Kanttekeningen aan. Sommigen denken dat het Romeinse rijk wordt bedoeld. Anderen wijzen op het rijk van de Seleuciden. Zij hebben veel schrik en verwoesting aangericht. Dat is te lezen in de geschiedschrijvers uit die tijd. Vier grote dieren die staan voor vier monarchieën. Het loopt uit op de antigoddelijke macht. Dit alles correspondeert met de droom van Nebukadnezar in het tweede hoofdstuk. Het beeld dat hij te zien kreeg, stond ook voor vier koninkrijken. Visioenen die Daniël nu opnieuw te zien krijgt.

Dan ziet hij dat er tronen werden geplaatst en hoe de Oude van dagen Zich neerzet. Daniël moet dus niet alleen omlaag zien, maar ook omhoog zien. Hij ziet de levende God. De HEERE wordt beschreven als een Oude van dagen. Waarom is dat? Omdat Hij er voor alle eeuwen geweest is, nu is, en in alle eeuwigheid zal zijn. De eeuwige, ware God. Hij regeert. Alles spreekt van Zijn macht en van Zijn heiligheid. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. In het boek Ezechiël kom je dat ook tegen. Draaiende wielen van vuur. Een wonderlijk beeld is dat. Het duidt op Gods aanwezigheid. Op Gods macht. Op Gods heiligheid. Er is een rivier van vuur, het vuur van Gods gericht. Er zijn ook engelen voor de troon. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Waarom worden die tronen daar neergezet? God komt in Zijn gericht. Hij gaat de tirannen berechten. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Er is nauwkeurig onderzoek gedaan. Wat is er een tegenstand. Daniël zegt in vers 11 dat hij hoorde hoe de hoorn grote woorden sprak. Woorden van godslastering en smaad tegen de kerk van God. Maar dan lezen we hoe het dier gedood werd, het vierde dier, het meest gewelddadige. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van hun leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.

Wat we hier zien is iets van de wereldgeschiedenis in vogelvlucht. De wereldmachten die elkaar opvolgen en die uitlopen op de antichrist. In die elfde hoorn moeten we zonder twijfel de antichrist zien. We leven toch in een beestachtige wereld? Vandaag zien we ook hoe verwoestende machten de wereld verschrikken. Denk aan alles wat er gebeurt en gebeurd is

in het Midden-Oosten. Verwoestende strijd in een land als Syrië. Honderdduizenden slachtoffers. Strijd tussen zoveel machten en krachten. Ongelofelijk hoeveel verwoestende kracht mensen kunnen organiseren. We kunnen beschuldigend wijzen naar Amerika of wijzen naar Rusland. Maar is dat terecht? De wapens die gebruikt worden, kunnen zomaar uit onze fabrieken komen. De wereld staat machteloos, maar tegelijk moeten we ons soms ook schamen. Dit gedeelte ons om niet alleen naar beneden, maar ook omhoog te zien. We zien God in Zijn macht en in Zijn heiligheid. Er gaat een rivier van vuur over de aarde. Hij komt met Zijn oordeel over de aarde. Als dit zo leest, wordt je daar dan ook blij van? Dat je zomaar iets van de hemel mag zien, waar alles spreekt van Gods macht en heiligheid. Hoe de engelen daar voor Gods troon staan. Betrokken op het Woord van God. Betrokken op het werk van God. Ze staan klaar om Hem te dienen. Ze zingen tot Zijn eer: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten. Het geloof hoort dit alles met vreugde. Te mogen weten dat God in de hemel boven alles staat. Misschien denkt iemand: moet ik daar nu blij van worden? Eigenlijk kan ik daar ook wel bang van worden. En dat is niet zo vreemd, want Daniël zegt het zelf ook dat hij tot in het diepst van zijn geest was geraakt. Deze man die in de leeuwenkuil werd geworpen, die totaal niet bang was voor mensen, niet bang voor wilde dieren. Nu trekt alle kleur uit hem weg. Hij ligt te trillen in zijn bed. De visioenen verschrikten hem ook. Hij kent de mensen waar het concreet om gaat. Hij weet wat er op het spel staat. Het laat hem niet koud.

We doen er goed aan om wel verder te lezen in dit hoofdstuk. 'Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie'. Nauwkeurig beschrijft Daniël wat God hem openbaarde. Hij ziet die tronen van waar de HEERE regeert. Er gebeurt nog iets, want de hemel gaat open. 'En zie, er kwam met de wolken van hemel iemand als een Mensenzoon'. Wie kan het anders zijn dan de Messias. Wie kan het anders zijn dan Christus Zelf. Hij kwam met de wolken van de hemel, zo staat er. Eigenlijk gaat het in deze woorden zowel over de hemelvaart als de wederkomst van Christus. Het gaat om het komen in Zijn verhoging. Daniël ziet heel het werk van Christus in één beeld, of misschien beter gezegd, in één beweging samengevat. De Zoon des mensen. Hij is vanuit de hemel naar de aarde gekomen. 'Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet'. De Heere Jezus heeft in het Evangelie vaak over Zichzelf gesproken als de Zoon des mensen. Lees ook in Openbaring 1:13: 'En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des mensen leek'. God is mens geworden. Dat is het wonder van het Evangelie. Dat is de blijde boodschap. Daniël is één van de profeten die het heeft gezien, heeft voorgezegd. Een Mensenzoon. De Kanttekeningen wijzen erop dat in de Chaldeeuwse taal hier een woord staat dat betekent een broos en krank mens. Zo heeft Christus onze menselijke natuur aangenomen, met al zijn zwakheden, behalve de zonde. Hij is gekomen om ons te verlossen. Gekomen om ons terug te brengen bij Zijn Vader. We zien hoe deze Mensenzoon nadert voor de Oude van dagen. We lezen vers 14: 'Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan'. Aan Christus komt de overwinning toe. Hem wordt gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Wat een geweldig visioen krijgt Daniël in die nacht. Het laat ons zien dat zó zeker als het Hemelvaartsdag is geweest, zó zeker zal Christus ook terugkomen. Eerst heeft Daniël in dit visioen naar beneden gekeken en toen omhoog. En dat is voor ons van belang, dat we leren om verder te zien. Door de dingen die gebeuren heen kijken. Of nog beter gezegd: boven de dingen uit. Dus dat we niet alleen omlaag, maar ook omhoog leren kijken. Want als we alleen

omlaag zien en niet omhoog, dan zinken we net als Petrus zomaar weg in de golven. Hij zonk weg in de golven van twijfel en wanhoop. Blijf daar dus niet in steken, dat omlaag kijken. Ook niet je eigen omstandigheden, hoe zeer zorgen ons in beslag kunnen nemen. Daar weet de hemel van. God staat boven alles. Aardse koninkrijken komen en gaan. We zien de macht van de antichrist, die ons zo kan benauwen. Maar één woord van het hemelse gerechtshof maakt daar een einde aan. Dit gerechtshof zet alle dingen recht, maakt dingen recht. Het loopt uit op de overwinning van de Heere Jezus Christus. Alleen Zijn koninkrijk staat vast. Iedere knie zal zich buigen voor Hem en iedere tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is. 'Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die Hem niet ontnomen zal worden'.

Dat is wat Daniël ziet. En dat is wat wij ook mogen zien. Vêrder zien. Geloven in de Mensenzoon. De dieren kwamen allen uit de volkeren zee. Het platte vlak van deze wereld. Ze kwamen stuk voor stuk van beneden. Daniël ziet dat de Mensenzoon van boven komt. Er staat letterlijk: er kwam iemand als een Mensenzoon. In de gestalte, in de gedaante van een mens. Hij is veel meer dan dat. Deze Mensenzoon komt uit de hemel. Hij is de Zoon van God. God geopenbaard in het vlees. Om ons mensen en om onze zaligheid is Hij mens geworden. Maar net zo als wij mens zijn. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. En heeft die natuur ook weer meegenomen de hemel in. Hij weet precies wie wij zijn. Deze Mensenzoon is onze Verlosser, onze Redder. Eens zal alle knie zich voor Hem buigen. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is het uitzicht. Wij worden geroepen om ons te bekeren tot deze God. Door de genade van Christus. Door de werking van de Heilige Geest. Bid tot Hem, want Hij hoort ieder die Hem aanroept.

We zien ook dat schijn bedriegt. Je kunt er bang van worden, die afschrikwekkende dieren. Monsters met hoornen en tanden. Het lijkt een bepaald moment alsof dat vierde dier het gewonnen heeft. De Mensenzoon viel ten prooi aan de vernietigende machten. In Zijn geval van de Romeinen, dus dat vierde dier. Hij werd gekruisigd. Hij is gestorven en begraven. Juist dan zien we dat schijn bedriegt. Christus is opgestaan. In de weg van vernedering, lijden en het kruis overwon Hij het rijk van de duisternis. De Zoon des mensen is in de wereld gekomen, om de werken van de duivel te verbreken. En dat horen wij in dit hoofdstuk. 'En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen'. Daniël ziet de HEERE in een zee van licht en vuur. Wat hier gebeurt, gaat het begrip van Daniël te boven. Maar hij krijgt uitleg van de engelen die voor Gods troon staan. Lees maar wat er staat in vers 18: 'De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen'. Heiligen, dat wil zeggen: mensen die aan God toebehoren. Dat woord heiligen zegt niet iets over wie deze mensen in zichzelf zijn, maar dat God ze van deze wereld heeft afgezonderd om voor Hem te leven. Mensen die de Heere Jezus toebehoren. Mensen die leven van Zijn liefde en genade. Mensen die Hem volgen in alles van hun leven. We lezen in vers 22 dat de Oude van dagen kwam en dat aan de heiligen van de Allerhoogste recht werd verschaft. We lezen in vers 27 dat het koninkrijk van de Allerhoogste een eeuwig koninkrijk zal zijn, en dat alles wat heerschappij heeft Hem zal eren en gehoorzamen.

We zien in Daniël 7 - en in heel het boek Daniël - twee rijken tegenover elkaar staan. Het rijk van de vier dieren en het rijk van de Zoon des mensen. Waar het op aankomt is in welk rijk wij leven. Het is onmogelijk om beide rijken te verenigen. We zoeken ons levensgeluk, ons levensdoel bij God en Christus of buiten Hem. Het rijk van de vier dieren is het rijk is het gáánde rijk, dat straks voor eeuwig vergaat. Het rijk van Christus is het kómende rijk, dat eeuwig zal

bestaan. Er blijft maar één weg over die echt goed is. Door het geloof gaan tot Jezus. Want Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Amen

Lage Vuursche, 27 oktober 2019